
o

Ds. J. VISSER.

Bekend publicist en vertaler.

A.s. Zondag viert ds. J. Visser, em. predikant te Zeist, zijn 40-jarig ambtsjubileum.

Jan Visser werd 20 Febr. 1871 te Hattem waar zijn vader, die de tiendaagsche veldtocht nog heeft meegemaakt, de Geref. Kerk ongeveer een halve eeuw in het ambt gediend heeft, geboren en studeerde aan de Theol. School te Kampen. In 1895 candidaat geworden, aanvaardde de jubilaris 22 Dec. van dat jaar het predikambt bij de Geref. Kerk van Geesteren-Gelselaar, sprekende over 1 Cor. 1:30 en 31 na tevoren te zijn bevestigd door wijlen ds. J. N. Lindeboom van Zutphen. In 1900 vertrok ds. Visser naar Sprong, welke standplaats in 1906 voor Laar in de graafschap Benthem verwisseld werd. Hier bleef de jubilaris tot 1907 in welk jaar hij predikant werd te Hijum (Fr.). Deze standplaats werd in 1913 met Zuidwolde (Dr.) verwisseld. 13 Aug. bevestigde wijlen ds. R. v. d. Kamp van Breukelen den jubilaris in zijn laatste gemeente te Kockengen, waaraan hij zich verbond, sprekende over Coll. 1:27b en 28. 5 Juni 1932 verleende de classis Breukelen hem eervol emeritaat, waarna ds. Visser zich te Kockengen vestigde. Ds. Visser heeft voor de classis Breukelen tal van deputaatschappen vervuld en haar ook gediend als kerkvisitator. Een enkele maal was hij lid van de Part. Synode van Utrecht.

Ds. Visser heeft vooral als auteur van novellen en vertaler van tal van werken uit het Engelsch naam gemaakt. Van zijn geschriften noemen we de novellen: Anton van Wassem; Roeping; Karakteradel en kruis. Voorts zijn boek over De lijdende Knecht des Heeren (verschenen met een voorrede van wijlen prof dr. H. Bavinck); De Christenvervolging in de eerste eeuwen na Christus; Het moderne bijgeloof etc.

Van zijn vertalingen noemen we: de Heere onze Herder; De goddelijke orde der menschelijke samenleving; Van Bethlehem naar den Olijfberg; De Bijbel voor de rechtbank der critiek; De man uit een Afrikaansch boschland en Eens een straatjongen.

Ds. Visser die door uitwendige gebreken verhinderd is meer te breeken is de laatste van de breede rij van predikanten die in 1935 een bepaalde ambtsbediening herdenken moge. Van eenige viering van zijn jubileum heeft ds. Visser niet willen weten.